

# Goodbye

winterspecial 2020





# WIJNEN, WIJNEN, WIJNEN!

## FEESTEN MET BELGISCHE WIJNEN

---

*Zelfs 'en petit comité' blijven we feesten. Dat doen we natuurlijk het liefst met feestwijnen. In de supermarkt vind je wijnen van over de hele wereld, maar dit is het moment om die shoppingtrip te verheffen tot een uitstap van een weekend. Op naar het Heuvelland dus, een van onze eigen wijnbestemmingen. Hier vind je tal van gereputeerde wijnbouwers, een resem adresjes waar die wijnen geschonken worden én logeerplekken om extra lang na te genieten. Kwestie van dit bijzondere jaar net zo bijzonder af te sluiten.*

DOOR SOPHIE ALLEGAERT (TEKST) EN STEFANIE FAVEERE (FOTO'S)

## 2.000 JAAR BELGISCHE WIJN

Als de coronacrisis ons één ding geleerd heeft, dan is het wel dat we het al die tijd vaak te ver zochten. Lokaal is het nieuwe normaal. Want waarom zou je wijn uit Chili of Zuid-Afrika laten overvliegen als je ook voor een heerlijk exemplaar van ons eigen terroir kunt kiezen? Wijnen van druiven die hier geplant, verzorgd en geplukt werden en met vallen en opstaan en veel oog voor detail door gepassioneerde wijnboeren verwerkt werden tot topwijnen. Want daarin schuilt immers de perfectie.

De Belgische wijndomeinen mogen dan wel behoorlijk jong lijken, ons land kan verrassend genoeg prat gaan op zo'n tweeduizend jaar wijngeschiedenis. Het begon met de Romeinen en daarna ging die wijnbouw, net als het klimaat, op en af. Zo floreerde de wijnbouw in de 13de eeuw, om vier eeuwen later, tijdens de Kleine Ijstijd, zo goed als compleet te verdwijnen. Een scenario dat zich in de 18de en 19de eeuw nog eens herhaalt. Sinds de jaren '60 wordt in onze streken opnieuw enthousiast wijn verbouwd. Dat leidde tot vijf erkende wijngebieden met Gecontroleerde Oorsprongsbenamingen: Hagelandse wijn (1997), Haspengouwse wijn (2000), Côtes de Sambre et Meuse (2004), Heuvellandse wijn (2005) en het grensoverschrijdende Maasvallei Limburg (2017). De laatste tien jaar vervijfvoudigde de Belgische wijnbouw. Intussen zijn die domeinen samen goed voor 383 hectare wijngaarden, twee miljoen liter wijn en 140 wijnbouwers. En toch tref je deze wijnen in de supermarkt zelden aan. Elk wijngebied is van nature gezegend met zachte glooiingen, primordiaal voor alle druiven. In welke regio je ook belandt, veel wijndomeinen kun je bezoeken en er, vaak rechtstreeks van de wijnboer zelf, enkele flessen kopen. Net iets fijner dan anoniem een voorraad in je al dan niet virtuele winkelkarretje te droppen.

## HEUVELLAND: ACHT DORPEN, TWINTIG WIJNBOUWERS

Die vele troeven verklaren waarom die wijngebieden zachtjesaan tot toeristische topregio's uitgroeien. Het Heuvelland is daar misschien wel het beste voorbeeld van. Gelegen in het onderste hoekje van de Westhoek, schurkend tegen de Franse grens en goed voor acht kleine dorpen, een handvol bergen en zichten die tot ver in Frankrijk reiken. De regio telt maar liefst twintig wijnbouwers en 60 hectare wijngaarden. Samen zorgen ze voor een jaarlijkse productie van 200.000 flessen. Zes jaar geleden verenigden die wijnbouwers zich in een vzw, Vintage Heuvelland, het bewijs dat elk domein zelfverzekerd genoeg is om met de collega's aan dezelfde kar te trekken. Toch zijn ze in het Heuvelland ervan overtuigd dat concurrentie je scherp houdt. Niet op je lauweren rusten dus, wel blijven vernieuwen. Dat geldt niet alleen voor de wijnboeren, maar voor de hele regio. Dus nu drink je in de vele Heuvellandse restaurants Heuvellandse wijnen en verkopen de kruideniers ook plaatselijke wijn en streekproducten.

## VAN DEGUSTATIE NAAR DEGUSTATIE FIETSEN

Bovendien is er een mooie fietsroute. Gigantische wijnflessen wijzen de weg en voorzien je van de nodige info zodat je na 24 kilometer dalen en klimmen alles weet wat over Heuvellandse wijn. Dat die Heuvellandse schrale, droge zandleembodem met ijzerzandsteen net de bodem is waar druiven naar smachten. En omdat die ijzerzandsteen snel opwarmt, is deze regio bovendien gezegend met een eigen microklimaat. Voeg daarbij de beschermde bossen die die hellingen omarmen en wat frisse Noordzeelucht waardoor het hier 's zomers minder snel opwarmt en 's winters trager afkoelt en je hebt een bijzonder terroir. Al fietsend doorkruis je heel wat wijngaarden en passeer je tien wijndomeinen waar je je aan een degustatie of rondleiding kunt wagen. Van grote bekende huizen zoals Wijngoed



Monteberg en Wijdomein Entre-Deux-Monts tot kleinere spelers zoals Klein Rijselhoek. Elk domein heeft zijn eigen charmes en troeven. Klein Rijselhoek, de uit de hand gelopen hobby van economieleraar Peter Vandamme, pakt bijvoorbeeld uit met biowijnen, of *low intervention wines*. Spelen met wat de natuur je schenkt dus. Het domein is omringd met meidoornhagen en voorzien van een nestkast op maat van torenvalken. Die schrikken immers niet alleen de gulzige kauwen af, maar jagen ook op woelmuizen, die tuk zijn op de wortels van Peters robuuste druivenvariëteiten. Hoeveel uur hij hier spendeert, rekent Peter liever niet uit. 'Quand on aime, on ne compte pas', vat de wijnbouwer mooi samen. 'Soms sta ik hier op een ijskoude winterdag te snoeien met twee mutsen op, om op te kijken en een ree te zien voorbij huppelen. Dan is mijn dag meteen goed.' Vlakbij wacht het hooggelegen Monteberg, gerund door de familie Six, dat een eigen shop en een zalig wijnterras heeft, waar je kunt genieten van een goed glas wijn met die wijngaard sierlijk aan je voeten. Ward houdt zich bezig met de wijngaard, zus Katrien coördineert de rest, van hoevepicknicks over rondleidingen tot de vlotte service op het wijnterras. Proeven doen ze samen, net als bottelen. En als de een met vakantie is, neemt de ander die taken gezwind over. Een echt familiebedrijf dus, met al 10 hectare of 48.000 wijnstokken en dat jaarlijks goed is voor 40.000 à 50.000 flessen, een mix van wit, rood, rosé en mousserende wijnen.

## DE NATUUR HEEFT ALTIJD HET LAATSTE WOORD

Ook het terras van Entre-Deux-Monts, het grootste Heuvellandse wijnhuis, is een voltreffer. Voor je strekt zich een panorama uit van Hondshoote tot Boezinge. Niet dat Martin Bacquaert tijd heeft om dat fabuleuze zicht te bewonderen: de bioingenieur/wijnbouwer is immers voortdurend aan de slag. Hij valt regelmatig in de prijzen: dit jaar mocht de Wiscoutre Brut op de wedstrijd Beste Belgische Wijn de zilveren medaille opspelden, terwijl de Wiscoutre Rosé op de 27ste editie van het 'Concours Mondial de Bruxelles' goud won. Martin is trots, maar blijft bescheiden. Hij startte in bijberoep met 3 hectare, bouwde het domein uit tot 18 hectare, maar weet maar al te goed dat de natuur altijd het laatste woord heeft. Echt gerust is hij dus nooit, ook niet op zondag. Jaarlijks worden hier 100.000 flessen verkocht, drie witte wijnen, een rosé, twee rode wijnen, vier Belgische mousserende wijnen en een eau de vin. En om de vele bezoekers kennis te laten maken met het domein, stippelde Martin de Walk & Talk-route uit, een wandeltracé dat je bijna 6 kilometer lang van de ene naar de andere wijngaard leidt. Onderweg passeer je cafés en restaurants waar je een van de Entre-Deux-Monts wijnen kunt proeven. Kwestie van op het einde van je tocht precies te weten welke wijn je mee naar huis moet nemen. Zo fijn kan shoppen in het Heuvelland zijn.

### MEER WETEN

Deze drie wijndomeinen bieden arrangementen op maat aan. In **Monteberg** en **Entre-Deux-Monts** kun je ook gewoon binnenlopen, zonder afspraak. Op **toerismewesthoek.be** vind je meer info over de streek.

**[kleinrijselhoek.be](http://kleinrijselhoek.be)**, **[monteberg.be](http://monteberg.be)**, **[entre-deux-monts.be](http://entre-deux-monts.be)**





# 9x

## GENIETEN VAN HEUVELLANDSE WIJNEN

### In de zon

#### PURE NOSTALGIE

De ene plek is al wat authentieker dan de andere. Hier serveert men streekklassiekers, Heuvellandse wijnen en onversneden nostalgie. 's Zomers geniet je op het terras, uiteraard omringd door een wijngaard, maar ook binnen kijk je je ogen uit. En aangezien dit bijzondere etablissement gerund wordt door een ex-profrenner, tref je hier geregeld bekend koersvolk aan. [indezon.be](http://indezon.be)



### Den Heksestoel

#### MET LIEFDE VOOR HET AMBACHT

Potjesvleesch, huisgemaakte boerenpaté, mergpijpjes met smout of een Heuvellandse plank. En mag daar een streekbiertje bij of liever wat lokale wijn? Keuze te over hier. Zowel wijn- als bierfanaten komen uitgebreid aan hun trekken in deze krakende brasserie. [denheksestoel.be](http://denheksestoel.be)



# Cordoba

## ZWEVEN BOVEN DE WIJNRANKEN

Deze kabelbaan werd opgetrokken in 1957 door Oostenrijkse Alpenspecialisten. Zij slaagden er in om de Vidaigneberg en de Baneberg, de zijheuvels van de Rodeberg en de Zwarteberg via een kabelbaan met elkaar te verbinden. Een nieuwe attractie was geboren. Al die tijd lijkt er aan deze stoeltjeslift niets veranderd. Opstappen kan aan beide kanten en dan zweef je boven het Heuveland en de wijngaard van Entre-Deux-Monts uit. Niet voor bange zielen dus. Je betaalt € 5 voor het zweeftochtje en dat kan het hele jaar door elk weekend, 's zomers zelfs elke dag. [kabelbaancordoba.be](http://kabelbaancordoba.be)



# De Bralle

## ZET EEN KAARS VOOR JE RAAM VANNACHT

In deze oude smederij eet je zowel huisgemaakte hamburgers als lottewangetjes. 's Zomers met zicht op de koeien, 's winters zijn er de befaamde candlelight dinners, een verrassingsmenu van de chef gecombineerd met alleen maar kaarslicht. Pure Westhoekromantiek! [debralle.be](http://debralle.be)

# De Monteberg

## MET ZICHT OP DE MONTEBERG

Boven een van de wijngaarden van Wijndomein Monteberg verrijst De Monteberg, een landgoed op een berg met fenomenale panorama's die tot in Noord-Frankrijk reiken. Het domein is 4 hectare groot, kan 24 personen te logeren leggen en beschikt bovendien over een polyvalente zaal met bar. De plek voor feestjes dus. Of blijf je liever op het panoramische terras hangen? [demonteberg.be](http://demonteberg.be)

# Fika

## SCANDINAVIË IN DE WESTHOEK

Op de flank van de Kemmelberg, in een beschermd landschap, kom je thuis in het heldere Fika. Fika heeft twee kamers die je kunt boeken als B&B of in zijn geheel. Alle ruimtes werden uit ecologische materialen opgetrokken, baden dankzij de grote ramen in het licht en werden ingericht met goed gekozen Scandinavisch design. Een honesty bar laat je genieten van streekbierjes, Heuvellandse wijnen en eigen appelsap. In de tuin vind je streekeigen planten en bomen, een trampoline, ezel Boeba en twee vrolijk blatende schaapjes. Zo dichtbij kan het hoge Noorden zijn. [fika.one](http://fika.one)

# Vert Mont

## PIEPEN OVER DE GRENS

In het onooglijke Boeschepe, vlak over de grens, kookt Florent Ladeyn zonder toegevingen, zonder commerciële overwegingen, maar puur en bomvol liefde voor zijn streek. 'Je suis flamand,' zegt hij, 'zelfs al spreek ik de taal niet.' De chef werkt enkel met lokale bioproducten. Peper, citroen, koffie, chocolade komen er niet in en worden ingenieus vervangen door lokale varianten, zoals cichorei. Florent tovert met wat er in de buurt gekweekt en geteeld wordt. Het zout komt van Cap Gris-Nez en is meteen het meest exotische ingrediënt. Op de kaart dus uiteraard een resem Heuvellandse wijnen. Sommige daarvan worden ook in Bloempot, het Rijselse restaurant van Ladeyn, geserveerd. [vertmont.fr](http://vertmont.fr)

# In De Nachtegaal

## LOGEREN IN VINTAGE CARAVANNETJES

Vlak bij kabelbaan Cordoba pronkt In De Nachtegaal, een mooie vintage minicamping en een fijne authentieke bistro. Er staat een gigantische serre waar enkele van die retro caravan-netjes beschut staan voor weer en wind. Hier wordt dus ook 's winters gekampeerd, tussen de tomaten en met schapenvellenzitjes. De eigenaars zijn fan van de korte keten, dus kun je hier pakketten met lokaal lekkers bestellen. Van biogroente van Le Monde des Mille Couleurs over niet-gepasteuriseerde melk en hoeveboter tot vlees recht van de boerderij. In de honesty bar wachten niet alleen Heuvellandse wijnen van Klein Rijselhoek, maar ook streekbierjes en koffiebonen van net over de grens en lokale honing. In de bistro vind je ook een flinke boekencollectie. Wie zijn roman thuis vergat, tikt hier een alternatief op de kop. [indenachtegal.com](http://indenachtegal.com)

# De Barbier

## MET FRANSE CHARME

Een Frans café dat oogt als een Vlaamse bruine kroeg, een heerlijk authentieke plek dus, met op de kaart onder meer wijnen van Monteberg en Klein Rijselhoek.

[facebook.com/debarbierdranouter](https://facebook.com/debarbierdranouter)





# Goodbye

zomerspecial 2020



## BIJZONDER LOGEREN IN O DIERBAAR BELGIE!

*O Dierbaar België is het passieproject van journalist Sophie Allegaert en fotograaf Heikki Verdurme, twee lucky bastards die al jaren de wereld rondreizen om reportages te maken voor kranten en magazines. Op [odierbaarbelgie.be](http://odierbaarbelgie.be) delen ze bijzondere logeeradressen in eigen land. Betaalbare designhotels, luxueuze vakantiewoningen, charmante B&B's, boomhutten in het groen en alles daartussenin. Met liefde geselecteerd, altijd uitstekend in zijn genre en rechtstreeks te boeken bij de eigenaar.*

## XXL – HOE MEER ZIELEN

5



### ECHO LODGE

Hollebeke

Een designlocatie in een oase van groen op maat van 32 gasten. Elke kamer heeft zijn eigen 'en suite' badkamer. De kroost beschikt over een zeer coole speelzolder, feesten doe je in de partyroom in de kelder en dankzij de overdekte lounge kun je zelfs bij slecht weer genieten van de tuin en de vergezichten. [echolodge.be](http://echolodge.be), vanaf € 2.750 per weekend



### TEN TORRE

Oedelem

Grandioos logeren in een kasteel, je hoeft er niet eens de lotto voor te winnen. Want kasteel Ten Torre, een historisch waterkasteel met hoektorens en geschikt voor 22 personen, is gewoon als vakantiewoning boekbaar. Het eeuwenoude kasteel mag dan wat piepen en kraken, zijn inrichting is opvallend eigentijds. [tentorre.be](http://tentorre.be), vanaf € 2.800 per weekend



### SAMUUS

Brakel

Ruimte en stijl. Samuus grossiert in beide. En dat terwijl het tot wel 32 gasten kan logeren. Met faciliteiten voor groot en klein. Een zitak-etage om te hangen, een terras groot genoeg om te skeeleren, een verkleedhoek, een beddenbak, een immense speelhoek en tal van verstophoekjes. [samuus.be](http://samuus.be), vanaf € 1.660 per weekend

## FAMILYPROOF – KINDEREN BAAS

6



### LOFT LIVING GARDEN SUITE

Nieuwpoort

Deze luxe tuinsuite heeft alles wat je nodig hebt en meer: een zalig jungleterras, een buitendouche, een badkamer met sauna en iconische designontwerpen. De kroost beschikt over een glorieus stapelbed op maat. En dat op wandelafstand van de zee, waar je strandcabine op je wacht. [loftliving-gardensuite.be](http://loftliving-gardensuite.be), vanaf € 290 per nacht



### DOMAINE DE RONCHINNE

Maillen

Dit landgoed van 42 hectare bevat chique kasteelkamers, elegante boomgaardresidenties en luchtige tuinsuites, maar net zo goed slaapzalen, bivakhuifkarren, een boomhut en een Loft Cube of een strakke designcocon in het groen met een 360°-panorama. Met restaurants en openluchtwellness. [domaine-de-ronchinne.be](http://domaine-de-ronchinne.be), vanaf € 69 per nacht



### FIKA

Kemmel

De Westhoek met Scandinavische inslag. Of het beste van twee werelden, pal op de Kemmelberg. Fika heeft twee heldere, ecologische kamers, een tuin met streekeigen planten en bomen, een trampoline, ezel Boeba en twee vrolijk blatende schaaapjes. Zo dichtbij kan het Hoge Noorden zijn. [fika.one](http://fika.one), vanaf € 100 per nacht